

Historien om Randers' ældste hus

Gemmer på en både dramatisk og blodig historie, der for århundreder siden blev lavet en folkevisе om.

I visen lyder det, at brødrene Anders, Peder og Niels Paaske omkring år 1463 opførte den ejendom, der nu er kendt som Rådhusstorvet 7, eller "Påskesønnernes gård".

Det var i de tider et imponerende stenhus - og det første af sin slags til at blive opført af privatpersoner. Men den væsentligste grund til, at huset mindes i en folkevisе, er, at den ene af brødrene, Niels Paaske, umiddelbart efter opførelsen blev dræbt af herremanden Lave Brock fra Gammel Estrup.

Efter længere tids misundelse og uoverensstemmelse mellem Lave Brock og Paaske-brødrene, lod Lave Brock arrigskaben løbe af med sig, trak sit sværd og gjorde en ende på Niels Paaskes liv.

Betalte sig fri fra galgen

Sådan en forbrydelse blev normalt straffet med hængning, men heldigvis for Lave Brock var han en betydningsfuld mand med penge og magt. I stedet for at ende i galgen, betalte han en mand fra Krstrup for at mødes med de to tilbageværende Paaskebrødre, kaste sig på knæ,

bede om nåde og tilbyde dem penge på Lave Brocks vegne, hvilket Paaske-brødrene accepterede. Så snart Anders og Peder Paaske havde fået pengene, købte de hus og jord der, hvor Randers Posthus senere blev opført - noget, der sandsynligvis blev købt for blodpenge. Lave Brock fortsatte efter mordet sit liv som hidtil og blev i 1486 slået til ridder. Dengang var det tilsyneladende fuldstændig uden betydning, at manden havde begået mord, når blot han efterfølgende havde betalt sit offers efterladte for den smerte han havde forvoldt dem.

Endnu et mord

Mordet på Niels Paaske er dog angiveligt ikke det eneste mord, der har forbindelse til den historiske adresse i hjertet af Randers.

Påskesønnernes Gård er nemlig opført på det gamle nonneklosters grund.

Klostret, der kan føres helt tilbage til år 1100, strakte sig over hele det område, vi i dag kender som Rådhusstorvet, mens der på de omkringliggende arealer var kirkegård og markedsplads.

Det forlyder, at Valdemar den Store havde sin gang på stedet.

Det samme havde den daværende greve Gert, som menes at være blevet dræbt på stedet, men dokumenter, der vidner om et sådant drab, har det ikke været muligt at opstøve. Klostret blev nedlagt i 1452, og grunden blev altså siden købt af de rige købmandsbrødre ved navn Paaske.

